

HET VERHAAL VAN DE FLUITSPELER DIE DE DIEREN LIET DANSEN

Er was ooit een fluitspeler die woonde in het grote woud.
Het was er eenzaam. Hij voelde zich alleen en koud.

De stilte van het enorme bos maakte hem verdrietig.
De dagen duurden lang, hij voelde zich klein en nietig.

Maar als hij muziek speelde, en blies op zijn fluit,
zag de wereld er meteen veel vrolijker uit.

Op de tonen van zijn muziek verschenen de dieren stuk voor stuk.
De beer, de vos en een konijn – het gaf een heerlijk gevoel van geluk.

Daar kwam een uil aangevlogen, kijk een duif en daar een specht.
De fluitspeler werd geraakt door hun liefde, zo eerlijk en oprecht.

Omringd door zoveel vrienden voelt het leven licht.
Kijk, de fluitspeler danst tussen de bomen, met een blij gezicht.

Onthoud, om je niet alleen te voelen heb je maar één vriend nodig.
Dan is je eenzaam voelen compleet overbodig.

Slaap lekker en droom maar fijn!

van Anna & Clara

