

HET VERHAAL OVER HET KLEINE ELFJE DAT ER VAN DROOMDE OM GROOT EN STERK TE WORDEN



Er was eens een elfje dat droomde over: 'hoe word ik groot en sterk?'
Want in het Elfendal was ze de kleinste van allemaal en werd niet opgemerkt.

Ze kon op de allerkleinste waterlelie op haar tenen staan,
en hoopte zo vurig dat het groeien beter zou gaan.



De grote elfen waren allemaal zo cool en konden alles heel goed,
vliegen, zwemmen, spelen met een glimlach op hun toet.



Het elfje besloot om een toverheks een drankje te vragen,
om ook cool en lang te worden, zou het slagen?

Ze dronk van het drankje maar werd niet groot en sterk,
misschien omdat ze al cool was, ze had het alleen niet gemerkt!



Nu heeft het kleine elfje plezier met alle anderen.
Ze is blij zoals ze is en wil niet meer veranderen.

Grote dromen zijn niet alleen voor grote sterke mensen.
Droom over wie je al bent en niet al je wensen.



Slaap lekker en droom maar fijn!

De Anna et Clara

